

## Geschiedenis Stichting Vrienden van het Marinemuseum.

Een kort verhaal waarbij we met grote sprongen door de geschiedenis van de stichting Vrienden van het Marinemuseum gaan.

Op 5 april 1991 werd de Stichting 'Kring van Vrienden van het Helder's Marine Museum' opgericht met het vaststellen van de statuten. Namens het bestuur waren daarbij de heren B.E. Stuit en L.P. van Heeren aanwezig.

Het doel was: *"Het bevorderen van de bloei van het Marine Museum te Den Helder, door het wekken en stimuleren van belangstelling voor hetgeen het museum te bieden heeft, alsmede door steunverlening in de ruimste zin van het woord."*

Gelden kwamen in die tijd uit giften van donateurs, schenkingen, subsidies en opbrengsten uit rondleidingen. De rondleidingen werden gegeven door aan de stichting verbonden vrijwilligers.

Er werd duidelijk gesteld, dat de gelden niet voor exploitatie mochten worden gebruikt. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden, wel voor de eventueel gemaakte kosten.

Aan de vrienden van de stichting werd tot 1995 een 'Handboek' uitgereikt. Naast de wetenswaardige informatie in dit handboek, diende het ook als toegangsbewijs en gaf de mogelijkheid om een aantal malen een introduc e mee te nemen. Vrienden van het eerste uur koesteren dit document ongetwijfeld nog als een kostbaar bezit.



Daarnaast waren er voorbezoeken van exposities, vriendendagen, vaardagen, lezingen, filmdagen, excursies (met eigen bijdrage) en de Postboei.

In 1995 was de voorraad 'Handboeken' op en bleken de kosten om de Postboei voort te zetten te hoog.

De donateurbijdragen waren sinds de oprichting nog ongewijzigd 25 gulden (individueel) en 40 gulden (gezin).

Het jaar 1996 is in vele opzichten bijzonder. Het uitgeven van de Postboei wordt overgenomen door het Marinemuseum en krijgt een bredere scope. Het 'Handboek' wordt vervangen door 'jaarkaarten'.



In 1996 wordt het nieuwe Hoofdgebouw van het Marinemuseum geopend. De stichting stelt voor om op haar kosten de Admiraalsklok uit het depot te halen en te laten restaureren. De klok zal met het bijbehorende schilderij (deze hing op het KIM) bij de entree worden geplaatst.

In 1999 worden de rondleidingen professioneel door het museum zelf aangepakt en gaat de opbrengst, om dit te bekostigen, naar het Museum. Inmiddels zijn na de Tonijn ook de Abraham Crijnsen en de Schorpioen toegevoegd aan de museumcollectie. De vrijwilligers vallen dan ook niet meer onder de stichting, maar onder het museum.

In 2001 volgt de officiële feestelijke openstelling van de Schorpioen door BDZ VADM C. van Duyvendijk. Ter gelegenheid van deze opening en het 10-jarig bestaan van de stichting wordt een speciale uitgaven van de Postboei gemaakt, die door de stichting wordt betaald.



Per 1 januari 2002 wordt de donatie omgezet van guldens in euro's. Een individuele donatie wordt €12,50, een gezinsdonatie wordt €20.



Eind 2003 stopt de door het Marinemuseum verzorgde periodieke verschijning van de Postboei. Vanaf 2004 komt de stichting met Nieuwsbrieven, die gaandeweg steeds meer een periodiek karakter krijgen. Onder redactie van Henk Cruijff wordt het een volwassen informatief periodiek.

In 2003 start Dr. Ph. M. Bosscher een lezingencyclus, die jaarlijks terugkeert. Wanneer hij in 2011 overlijdt, besluit de stichting als eerbetoon om jaarlijks lezingen te organiseren over een militair-/maritiem/historisch onderwerp onder de naam Bosscherlezingen.



In 2008 wordt aan de stichting de ANBI-status toegekend.

Van 2009 tot 2011 wordt door de stichting het museaal gereed maken van het Brugcomplex ex-De Ruyter gerealiseerd met steun van vele sponsors. Dit mag misschien wel de grootste prestatie van de stichting worden genoemd in de afgelopen vijftientig jaar. In 2014 wordt besloten de gezinsdonatie te wijzigen in partnerdonatie. Dit is noodzakelijk, omdat de minimale donatie jarenlang niet is verhoogd en de tegenprestatie niet meer in verhouding staat tot de hoogte van de donatie.



In november 2014 maakt het Marinemuseum definitief deel uit van de Koninklijke stichting Defensiemusea. Daarbij wordt besloten dat ieder museum zijn eigen vriendenkring houdt, omdat de binding veelal specifiek is. In 2016 bestaat de stichting 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt in juni een bijzondere vriendendag georganiseerd. In 2017 worden de donateurs uitgenodigd bij de opening van de expositie 'Zeeslag'. En elk jaar zijn er Bosscher-lezingen, een vriendendag, Nieuwsbrieven en waar mogelijk een vaardag.

### **Schenken van Stichting Vrienden van het Marine Museum**

1992 tot 1999 Vrijwilligers van de stichting verzorgen rondleidingen in het museum.

De opbrengsten hiervan gaan naar de stichting en worden gebruikt om het museum met collectie uitbreidingen te ondersteunen.

1996 Bij de opening van het (nieuwe) Hoofdgebouw financiert de stichting het restauratiebedrag voor het 'staand horloge', ex-Ministerie van Marine aan het Lange Voorhout te Den Haag. Dit 'staand horloge' werd destijds tentoongesteld in het hoofdgebouw bij de doorgang naar het 'Torentje'.



2001 Ter gelegenheid van de opening van de Schorpioen en het 10-jarig bestaan van de stichting werden door de stichting de kosten voor een Postboei-special over de Schorpioen gefinancierd.

2001 Dhr. Stroo schenkt aan het museum o.a. een model en een schilderij. Als dank hiervoor wordt hem door de stichting een donateurschap voor het leven aan geboden.

2003 Dhr. J.C.A. Siliacus laat per legaat al zijn Marine gerelateerde schilderijen en onderscheidingen. De schilderijen en onderscheidingen worden door de stichting aan het Marinemuseum geschonken.

2004 Op de vriendendag wordt aan het museum het model van de Abraham Crijnsen geschonken. In 2001 was aan dhr. Kroes opdracht gegeven dit te vervaardigen.

2009 Schilderij 'De inscheping voor de tocht naar Chatham', van Everhardus Koster wordt aan het museum geschonken.





2009 De stichting tekent een bruikleen-overeenkomst met de Koninklijke Marine voor het brugcomplex ex-De Ruyter. Tijdens de restauratie wordt het financieel beheer ondergebracht bij de stichting. Met subsidies en de inzet van veel vrijwilligers wordt dit in twee jaar gerealiseerd. In 2011



wordt het complex weer overgedragen aan de Koninklijke Marine en opengesteld voor het publiek.

2011 Schilderij "Gijsje. Een brief naar huis", van Heinrich Martin Krabbé wordt door het Marinemuseum aangekocht op een veiling. De stichting levert hierbij een financiële bijdrage.



2012 Model Willibrord Snellius wordt aan het museum aangeboden.

2012 Schilderij Oorlogsbrik 'Irene', van Arnold de Lange wordt aangeboden aan het Museum.



2014-2015 Het scheepsmodel pantserdekschip uit de Koningin Regentesse-klasse Hertog Hendrik wordt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Marinemuseum aan het museum geschonken.

2015 De stichting heeft het Marinemuseum ondersteund bij de aankoop van het schilderij van de 19e eeuwse maritieme schilder Louis Meijer.



2018

De stichting koopt op verzoek van het museum een set van twee schilderijen aan van VADM Van de Plaat en zijn echtgenote (de maritieme 'Marten en Oopjen') en het sabel van VADM van de Plaat en schenkt dit alles aan het Marinemuseum.

2019 De stichting financiert de aankoop van een dagboek van Joan Obbes.